

Vergeet ik jou?

Beschikbaarheid: UITVERKOCHT (niet meer bestelbaar!)

Afmetingen: 21.00cm x 14.00cm x 0.25cm

Aantal pagina's: 32

Prijs: €9.95

Short Description

Dichtbundel over de worsteling om goed te doen in een wereld die te complex is om werkelijk te weten wat dat inhoudt. In gedichten, belijdenissen en andere korte teksten rijst het vermoeden dat dit alleen mogelijk is als je aanvaardt dat je de ander nodig hebt. Voor sommigen is dit religie.

[Lees meer](#)

Beschrijving

Dichten, geloven en ander sentiment. De kunst van het twijfelen aan het weten dat ons in de weg zit.

De gedichten, belijdenissen en korte verhalen in deze bundel gaan over mensen die niet gekend worden in hun anders zijn. De teksten doen je ervaren dat we allemaal ergens in de minderheid zijn en ons 'gebrek' proberen te verbergen om niet afgewezen te worden. Tegelijkertijd zijn we ook allemaal ergens in de meerderheid en gebruiken we onze macht om ons veilig te stellen in ons eigen gelijk. Als je deze veiligheid durft los te laten, kun je de ander in haar anders zijn benaderen en tot een al of niet liefdevolle relatie komen.



[Inkijkexemplaar](#)

