

De ZOON IN de MAN



Beschikbaarheid: Op voorraad
Afmetingen: 20.00cm x 12.50cm x 1.74cm
Custom Field 1 (UPC): 120

Prijs: €14.95

Short Description

De ZOON IN de MAN

Hoe een vader en een zoon met elkaar doorleven nadat ze op voor beiden de mooiste dag van hun leven diepgaand gescheiden worden.

[Lees meer](#)

Beschrijving

Hoe een vader en een zoon met elkaar doorleven nadat ze op voor beiden de mooiste dag van hun leven diepgaand gescheiden worden.

De ZOON IN de MAN begint met het onvoorstelbare, de zelfdoding van de zoon van hoofdpersonage Jacob. De pijn en pogingen van de vader om dit te begrijpen zijn heel persoonlijk, maar laten ook een diepere zoektocht naar zingeving zien. Jacob beslist om zijn pijn op een bijzondere manier te verwerken. Hij gaat lopen, naar Rome. Vader en zoon blijven met elkaar verbonden en Franszen maakt die connectie voelbaar; Jacob lijkt in dialoog met zowel zijn overleden zoon als de lezer. Dit zorgt voor herkenbare en lichtere momenten wanneer hij de banaliteit van het dagelijkse leven beschrijft en de hartverscheurende momenten meer impact geeft.



[Inkijkexemplaar](#)

{mp4}DE-ZOON-IN-DE-MAN-BOEKTRAILER{/mp4}

Informatie

Titel: De ZOON IN de MAN

Subtitel: Hoe een vader en een zoon met elkaar doorleven nadat ze op voor beiden de mooiste dag van hun leven diepgaand gescheiden worden.

Auteur: Pieter Franszen

Uitgever: Uitgeverij Lineke Eerdmans

Eerste druk: mei 2020

ISBN: 9789492329196

Aantal pagina's: 120

Prijs: € 14,95

Product Gallery

Overzichten

Op het moment dat ik dit boek schreef, was ik al jarenlang vader van twee kinderen. Het was een tijd van grote veranderingen, van grote hoop en grote verdriet. Het was een tijd van grote liefde en grote pijn. Het was een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het was een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.

Wat ik wil zeggen is dat ik niet de twee kinderen wil laten zien die ik heb, maar de twee kinderen die ik wil laten zien die ik heb. Het is een tijd van grote hoop en grote verdriet. Het is een tijd van grote liefde en grote pijn.