

# BABY'S

## EERSTE JAAR



- **Marjolein Keuning: de trotse moeder van Lana**
- **Als een kindje krijgen niet vanzelfsprekend is**
- **Na de bevalling snel weer in topvorm**
- **Een zomers thuis voor buitenlandse kinderen**
- **Samen opvoeden... Denken jullie er hetzelfde over?**





*Zangeres Marjolein Keuning over haar dochter Lana:*

Tekst: Petra Bulte  
Fotografie: Fotostudio Nick van Ormond, Govert de Roos,  
Jaap Vrengoer.

*"Ik werd meteen  
door haar ogen naar  
binnen gezogen."*

*Een sterk verantwoordelijkheidsbesef. Dat gevoel ervaart Marjolein Keuning heel intens sinds de geboorte van haar dochter Lana in de zomer van 2002. De zangeres, die ook acteert en presenteert, wil haar kind graag meegeven dat het belangrijk is om alle kansen in het leven te benutten. 'Probeer te doen wat je kunt en wees tevreden als je dat gedaan hebt', is haar lijfspreuk. Samen met haar man, musicalster Henk Poort, geniet ze grenzeloos van haar bijna drie maanden oude baby. "Ik hou van tuinieren en vind een tomatenplantje al een wonder. Maar dat dit kwetsbare, onbeschreven wezentje dat groeit en een eigen wil en karakter heeft, dat is zo prachtig van de natuur."*