

# VERGEET IK JOU?



dichten, geloven  
en ander sentiment

de kunst van het twijfelen  
aan het weten dat ons in de weg zit

alice cottaar



Als je de waarheid uit de Bijbel haalt,  
heb je niet werkelijk gelezen.  
Als je de waarheid uit je kennis haalt,  
heb je niet werkelijk geweten.  
Als je de waarheid uit je ervaring haalt,  
heb je niet werkelijk geleefd.  
Als je de waarheid uit je liefde haalt,  
heb je ooit werkelijk geluisterd?

## **VERGEET HET**

Mijn hele leven dat gevoel,  
dat ik terug moet om te zoeken.  
Ik weet niet wat,  
maar ik weet dat ik vergeet.

Dan zie ik het!  
In de ogen van een kind.  
Dat in worstelende woede,  
tegen mij de vrijheid vindt.

Dan heb ik het!  
In het uitzicht van de top.  
Tot ik één zet later val,  
in de diepgang verderop.

Dan weet ik het!  
In de krochten van mijn pijn.  
Waar het tot mijn krampend denken,  
doordringt dat het niet kan zijn.  
Mijn hele leven dat gevoel ...  
Vergeet ik jou?